

HOE werkt!

IMPACTMAGAZINE

Zij kan lezen

**Kansen voor
kinderen**

HOE

HULP OOST-EUROPA

stichtinghoe.nl

“Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.

Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.”

(1 Petrus 4: 10 en 11)



Allard Selles
Bureaumanager

Voorwoord

U heeft het Impactmagazine HOE Werkt in handen, waarin we u meenemen in projecten die een beeld geven van wat er is bereikt binnen de hulpverlening in Oost-Europa.

Stichting HOE ondersteunde diaconaal en pastoraal werk onder kinderen, volwassenen en in kerkelijke gemeenten. Ook gaf de stichting support om ervoor te zorgen dat kinderen naar school kunnen gaan. Dit alles heeft vormend en levensveranderend gewerkt voor onze doelgroep in Oost-Europa. U leest over de inzet van onze vrijwilligers die vol passie het werk van onze stichting vorm hebben geven.

We geven een terugblik op de campagne Gedeeld Geloof en de impact hiervan. Daarnaast nemen we u mee in de 'cijfers' en opbrengsten van 2018.

We zijn dankbaar voor de gegeven hulp ter plaatse in Oost-Europa én het voorbereidende werk door vrijwilligers, bestuur en de mensen op kantoor. Een prachtige groep mensen die vol overgave hun tijd en energie hieraan hebben gegeven.

We danken vooral onze Hemelse Vader die ons in beweging zette en ons de creativiteit en energie gaf om mee te bouwen aan dit stukje koninkrijk in Oost-Europa.

Met vriendelijke groet,

Allard Selles

Uit de brand

Brand! Help, de school is afgebrand!
Wat nu? Betrokken Nederlanders zien de nood en willen graag wat doen. Begrijpelijk. Er wordt een actie gestart om geld in te zamelen om de school te herbouwen. Het geld komt er, de school kan worden herbouwd en de kinderen kunnen weer naar school. Prachtig, die 'impact' die we kunnen hebben in Oost-Europa!*



Neelke de Fijter
Medewerker communicatie
en fondsenwerving

'Een doel zonder plan is niets meer dan een wens'

- Antoine de Saint-Exupéry -



Een korte illustratie om een lastig onderwerp aan te snijden, namelijk 'impact'. Impact is een ingewikkeld woord waar we als stichting mee te maken hebben. Maar wat betekent het eigenlijk? Heel simpel gezegd, gaat het er bij impact om wat voor - gewenste - verandering onze hulpverlening teweegbrengt in Oost-Europa. Het gaat dus om gevolgen en uitwerking van hulp. En dat betekent dat wij moeten weten of onderzoeken welke verandering we graag willen zien, samen met de partner in Oost-Europa.

Terug naar de school. Wat is de uitwerking, het effect, van het geven van geld na een heftige gebeurtenis als een brand? Wat verandert erdoor? De kinderen kunnen weer naar school, maar de mensen zelf zijn niet ingeschakeld. Want was er wel een hulpvraag? En in hoeverre is gekeken of het probleem door de gemeenschap zelf opgelost had kunnen worden? Dat is namelijk waar we naartoe willen, dat is de verandering die we graag willen zien:

dat onze contacten in Oost-Europa zelfredzaam worden, dat zij 'eigenaar' zijn van wat er gebeurt. En wij willen daar steun aan geven.

Een ander 'schoolvoorbeeld': het verhaal hiernaast, waarin te lezen is wat de effecten van evangelie en onderwijs zijn...op de lange termijn. Dáár willen we naartoe! Daar willen we aan bijdragen, omdat dat de impact bewerkt die we graag zien.

Maar misschien herkent u dit wel: het is 'fijner' (en concreter) om te geven voor een afgebrande school dan voor 'gemeenteopbouw' en training. Dat klinkt zo groot, zo weinig tastbaar. Toch geloven wij dat investeren in onderwijs en gemeenteopbouw letterlijk de toekomst heeft.

De uitdaging voor u? Geef toekomstgericht en niet - puur - uit emotie en medeleven van het moment, dan helpen we mensen in Oost-Europa pas echt uit de brand!



Hoe u kunt helpen? www.hoehelpt.nl/gedeeldgeloof

We zien grote vooruitgang en stappen in de goede richting

Arjan is zomer 2018 op diaconale jongerenreis naar Servië geweest en bezocht ds. Aleksandar. We stelden hem een paar vragen.



Arjan
Deelnemer jongerenreis

We zijn nu een paar maanden verder; wat is je het meest bijgebleven?

Wetend dat de Roma in Servië geen bestaansrecht hebben vanuit de landelijke overheid is het heel erg bijzonder om te zien op welke wijze deze mensen leven. Ze zijn altijd dankbaar voor de dingen die ze hebben/krijgen en we zien dat zij samen sterk staan! Wij kunnen een voorbeeld nemen aan het geloof wat ze hebben in God! Het blijft mij ook bij op welke wijze deze mensen gastvrij zijn. Ze hebben nauwelijks iets, maar als we langskomen staan ze altijd klaar voor ons.

Wat heb je als les meegenomen?

Een diaconale jongerenreis wordt georganiseerd met het doel om de mensen daar te helpen. We hebben heel hard gewerkt om de kerkzolder en een kamphuis voor kinde-

ren op te knappen. Daarnaast hebben we ook heel veel spullen - zoals kleding - mogen uitdelen. Maar ondanks dat, hebben we gezien dat de mensen het meest gelukkig worden als je ze aandacht geeft. Luisteren naar het verhaal wat ze hebben en spelen met de kinderen. Mensen aandacht geven en een luisterend oor bieden is voor hen veel meer waard dan alle werkzaamheden die verricht worden (daar zijn ze ook erg blij mee hoor!).

Wat was het mooiste / moeilijkste van de reis?

Het moeilijkste om te zien, is dat de Roma door de overheid niet gekend worden. Er is veel tegenslag en zelfs ds. Aleksandar werd regelmatig bedreigd. Dat is echt heftig om te horen en te zien. Ondanks dat, is het vertrouwen van de mensen zo groot. Ze geloven echt dat God hen helpt om door te gaan. Het allermooiste om te zien is dat we



regelmatig bericht krijgen uit Servië. Laatst ontvingen we een filmpje waarin te zien is dat de jeugd hard werkt om op te ruimen en groenten aan het kweken is. In de loop van de jaren dat we in contact zijn met ds. Aleksandar zien we grote vooruitgang en stappen in de goede richting. Dat is echt iets om dankbaar voor te zijn.*

Heb je het idee dat je iets voor de mensen daar hebt kunnen doen?

Jazeker, in eerste instantie was het best lastig en ben je van beide kanten nieuwsgierig hoe je dingen oppakt vanuit ieders eigen cultuur. Tijdens de werkzaamheden en activiteiten die we in Servië hebben gedaan, hebben we steeds de jongeren meegenomen. Zij hebben met alles mee kunnen

helpen, waardoor ook zij er plezier in hebben gehad. Nu wij niet meer in Servië zijn, horen we toch dat de ontwikkelingen doorgaan. Er zijn nieuwe kassen geplaatst voor tomatenplanten, en er worden stukken grond omgeploegd, zodat ook daar groente gezaaid kan worden. Er worden Bijbelstudies gegeven aan kinderen, waarbij de jeugd in Servië iedere keer weer meehelpt. Dat is geweldig om te zien!

Daarnaast hebben we niet alleen tijdens de reis iets voor de Roma kunnen doen, maar ook nu is het goed om voor hen te bidden, zodat we ze op die wijze kunnen ondersteunen. Laten we dat met elkaar volhouden!

Arjan uit Oud-Beijerland



Hoe we helpen? We inspireren de mensen ook zichzelf te helpen

Isus te voli...

Van onder de roltrap van het grote warenhuis schiet het straatjochie ineens tevoorschijn. Blijkbaar zoekt hij hier in de hal bescherming tegen de kou. De groezelige handjes zijn al uitgestrekt in een vragend gebaar. Ineens zegt hij: "Balloon, balloon."



'Stralend zegt hij het weer: 'Balloon, balloon.'



Tineke het Lam

Vrijwilliger Regioteam Servië

Ik kijk hem niet-begrijpend aan. Wat bedoelt dit Romajongetje? Hij wil toch geld, hij is een bedelaartje zoals zovelen in Servië. "Balloon, balloon," zegt hij duidelijk en met nadruk. Opeens begrijp ik het. Gisteren heb ik op het plein midden in de stad, voor het Rode Kruis een kort verhaal aan straatkinderen verteld. De plaatselijke Romaevangelist had eerst suikerspinnen uitgedeeld. En ook gezond eten. Een grote groep kinderen met een kastanjebruine huidskleur en smerige vegen over het gezicht had zich verzameld. Ik blies een ballon op en vroeg de evangelist er in het Servisch op te schrijven 'pijn, eenzaamheid, angst'. Als ik de ballon opblies werden die woorden groter. Als ik

de lucht liet ontsnappen werden de woorden kleiner. Het is goed om aan betrouwbare mensen te vertellen hoeveel pijn, eenzaamheid en angst je hebt. Maar je mag het ook aan God vertellen. En als je dat doet, gaat de druk eraf, wordt het kleiner.

Blijkbaar was het roltrapjongetje daarbij geweest. Ik kijk hem nog eens goed aan. O ja, iemand heeft gisteren verteld dat dit kind uit een heel groot gezin komt dat lange tijd op de begraafplaats heeft gewoond, onder de beschutting van een grafmonument. Nu mogen ze gebruikmaken van een soort paardenstal. En kijk hem nu. Stralend zegt hij het weer: "Balloon, balloon." Ik neem hem mee naar boven naar

de supermarkt. We gaan samen brood kopen. En drinken.

En een chocoladereep. Een beetje ondeugend wijst hij de duurste, dikste reep aan. Oké, maar eh... "delen met je broertjes en zusjes." Hij knikt alsof hij het begrijpt. Als ik het eten in zijn handen leg, zeg ik: "Isus te voli", 'Jezus houdt van je'. Hij kijkt me ernstig aan.



Telkens als ik hem die week ontmoet op straat herhaalt zich het bezoek aan de supermarkt. En elke keer overhandig ik het voedsel met de woorden: "Isus te voli."



Train de trainer...



“De Heilige Geest doorbreekt de grenzen: er is verbondenheid over taalgrenzen heen. Al verstaan we elkaar niet altijd, we begrijpen elkaar wel,” schrijven Wout en Teunie van de Water, vrijwilligers van Stichting HOE. HOE wil graag gemeenteopbouw in Oost-Europa stimuleren.



Wat doen wij?

Stichting HOE heeft altijd oog gehad voor het belang van toerusting van de gemeente, nu is dat des te meer van belang: “We brengen niet alleen vissen, maar willen de mensen ook leren vissen.” Onder gemeenteopbouw verstaan we het proces van groei in bewustwording en betrokkenheid van de gemeenteleden.

Om dit vorm te geven heeft HOE de Emmaüscursus laten vertalen, die gericht is op verdere geloofsgroei. Aangezien deze cursus met een interactieve manier van leren werkt, zijn

Hongaarse predikanten in Roemenië toegerust volgens een train-de-trainer model, zodat zij op hun beurt anderen kunnen trainen. Verder geven we diaconale en pastorale trainingen volgens hetzelfde model.

Gemeenteopbouw is ook oog hebben voor jongeren. Om dit vorm te geven wordt (samen met de HGJB en de GZB) het ontwikkelen van catechesemateriaal ondersteund. De nieuwe methode brengt de inhoud dicht bij jongeren, bijvoorbeeld door o.a. verwerkingsvragen en filmpjes. Verder draagt HOE bij in financiering van literatuur, zoals het zondags-

schoolblad Öromhír, een website voor kinderwerk, een christelijk magazine voor vrouwen, boeken voor predikanten en bibliotheken. Op die manier wordt lezen voor gemeenteleden ook mogelijk gemaakt.

Meer informatie:
www.stichtinghoe.nl/gedeeldgeloof



Hoe helpen we? o.a. door het geven van trainingen



Wout en Teunie
van de Water
Vrijwilligers Stichting HOE

“We brengen niet alleen vissen, maar willen de mensen ook leren vissen.”



Vrucht

We zien mensen veranderen. Een predikant keek eerst sceptisch naar Bijbelstudies die door HOE gegeven werden, maar werd na verloop van tijd enthousiast om zelf trainingen te geven. Hij investeert nu in de eigen gemeente in jeugdwerk. Meer in algemene zin zien we ouderlingen meer betrokken raken in persoonlijk geloof en in het gemeentewerk. Predikanten worden na een training opener en delen hun moeiten met ons.





Zij kan lezen

Stichting HOE richt zich in haar werk ook op de achtergestelde Romabevolking in Oost-Europa. Ik bezocht in Oekraïne een Romaschool en had de volgende ervaring. "Kijk." De juf op de kleuterschool in Nagydobrony (Oekraïne) laat me een handgeschreven briefje zien. Omdat ze wel weet dat ik het Hongaars niet kan lezen, vertelt ze meteen: "Dit is van een moeder, die schrijft dat haar zoontje ziek is en dus niet naar school kan komen."
"Mooi dat de moeder de moeite

neemt om een briefje te schrijven," reageer ik. "Ja," zegt de juf, "maar wat echt bijzonder is: Deze moeder kan schrijven! Zij is via onze school op de basisschool gekomen en heeft die voor een groot deel afgemaakt. Zij is daardoor ook christen geworden. En als gevolg is ze ook niet als jonge tiener getrouwd en heeft ze niet op haar veertiende haar eerste kind gekregen. Zij kan nu ook thuis, zonder hulp, de administratie regelen.

De komende jaren kan ze haar zoontje helpen met het huiswerk.

Soms denk ik: 'Waar doen we het allemaal voor?' Maar zo'n voorbeeld maakt blij en geeft moed om door te gaan.



↑
Stoffel de Ronde
Voorzitter Regioteam Oekraïne



De meeste Romaouders kunnen dat niet, omdat ze zelf analfabeet zijn. Daardoor vallen hun kinderen uit op de basisschool, want ze maken nooit huiswerk. Daarom is ook de huiswerkhulp in de middag op onze school zo belangrijk. Dat helpt de kinderen op school te blijven. En ze krijgen tegelijkertijd ook het evangelie mee."

Soms denk ik: 'Waar doen we het allemaal voor?' Maar zo'n voorbeeld maakt blij en geeft moed om door te gaan.

HOE - geloof(t) in opbouw

Gezocht: HOE-vrijwilligers

De stichting is op zoek naar mensen die het werk in Oost-Europa een warm hart toedragen en dit willen ondersteunen als vrijwilliger. We zoeken bestuursleden, vrijwilligers voor de commissie Gemeenteopbouw, leden voor de Jongerencommissie en vrijwilligers voor het begeleiden van projecten in Oost-Europa.

Wij bieden

- een mooie, inspirerende werkomgeving
- mogelijkheden om christenen in Oost-Europa te ontmoeten en samen te groeien in geloof
- een professionele organisatie met jarenlange, internationale ervaring
- de mogelijkheid grenzen te verleggen door kennismaking met andere culturen

Wij verwachten

- dat onze vrijwilligers meelevend lid zijn van een christelijke gemeente
- dat onze vrijwilligers worden gedreven vanuit een persoonlijke betrokkenheid op dit werk en hun tijd en energie vanuit een innerlijke motivatie belangeloos ter beschikking stellen

Uitgangspunt is de afstemming van talenten, beschikbare tijd, ervaring en mogelijkheden.



Interesse?

Stuur een e-mail naar info@stichtinghoe.nl of bel naar 0342-420 554 en maak een afspraak om langs te komen. Meer weten over ons werk: www.stichtinghoe.nl.



Kansen voor kinderen

Goed onderwijs bereidt kinderen voor op de toekomst en geeft hen nieuwe kansen, kansen om verder te komen. HOE ondersteunt christelijke scholen en huiswerkklassen via plaatselijke christelijke gemeenten in Oost-Europa.

Belangrijk is dat ze leren de Here Jezus te volgen, want ook dat is levensveranderend. Daarom is het vertellen van het evangelie een vast programmaonderdeel van de huiswerkklass. HOE richt zich op achtergestelde groepen kinderen, zoals Roma (zigeuners). Om uit de spiraal van ellende te komen,

zijn onderwijs en evangelie essentieel. Op school of in de huiswerkklass krijgen de kinderen ook een dagelijkse lunch, omdat er thuis nauwelijks te eten is. Binnenkort starten we de campagne Kind en Onderwijs, om kinderen in Oost-Europa te helpen zich voor te bereiden op de toekomst.

HOE
HULP OOST-EUROPA

T +31 (0)342 420554 E info@stichtinghoe.nl
NL84 INGB 0000 0088 87 'Geloof in opbouw'
t.n.v. Hulp Oost-Europa in Barneveld

hoehelpt.nl