

Er is er een jarig, hoera, hoera.

Stichting Hulp Oost-Europa mag dit jaar 40 worden. Dankbaar en in geloof kijken we terug, hoe wij vanaf 1976 de christelijke gemeente in Oost-Europa mochten ondersteunen in haar diaconale bewustzijn en werk. Zodat er nu meer oog en hart is voor de naaste in nood.

Dit feestjaar willen wij ons speciaal richten op kinderen en, samen met u, ons sterk inzetten voor hun toekomst. Het Woord van God dé basis voor ons werk met kinderen. Het Boek van Leven is juist voor hen die jong zijn zo essentieel. Wij willen met u opkomen voor kinderen die gediscrimineerd worden. Samen een toekomst zoeken voor kinderen die in armoede leven. En met hen de handen vouwen om God te bidden en te danken en ons afhankelijk te voelen van Hem.

Veel kinderen in Oost Europa vieren dit jaar hun verjaardag, net als wij ons 40-jarig bestaan mogen vieren. We willen u vragen hun verjaardagfeest onvergetelijk te maken, door hen te ondersteunen met een cadeau en gebed. Zodat we glans mogen brengen in hun leven en daarmee hun toekomst lichter gaan maken. Helpt u mee?!



Ons werk onder kinderen in Oost-Europa kent drie pijlers:

1. Ondersteuning voor kwetsbare kinderen

“Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.” Jezus is duidelijk als we kijken naar hoe wij ons als christen moeten opstellen naar onze naaste. Daarom willen wij kinderen van Roma, vaak blootgesteld aan armoede en discriminatie, laten zien dat ze geliefd zijn.

2 Werken aan de toekomst van kinderen

“Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus.” Kinderen kennis meegeven die ze later kunnen inzetten hun talenten te tonen. Als ouder wil je dat natuurlijk. Wanneer een kind in armoede leeft, is het voor die ouders vaak niet te doen om een kind goed onderwijs te geven. Dus is het fantastisch wanneer lokale kerken hen hierin helpen.

3 Geloofsopvoeding van kinderen

“Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.” Kinderen vertellen over God en Zijn belofte voor de wereld is het mooiste wat we zien gebeuren bij de projecten die wij steunen. De twinkeling in de ogen van kinderen die vertellen over Jezus is onbetaalbaar. En vormt de essentie van de bron waaruit wij putten om ons werk te doen.



Stichting **hoe**



Meer informatie?

Post: Postbus 455, 3770 AL Barneveld
Tel.: +31 (0)342 - 420 554
Url: www.hulpoosteuropa.nl
Email: info@hulpoosteuropa.nl



Oog en hart
voor de naaste

Geven?

Rekening: NL84 INGB 0000 0088 87 o.v.v.
'Kansen voor kinderen'